

## De Verloren Knuffel Brigade

### Over de invloed van trauma op de volgende generatie

Bo en zijn Beer zijn onafscheidelijk. Op een dag wordt Beer afgepakt. Bo vindt zijn knuffel terug onder een stapel vieze was. Vanaf dat moment voelt alles anders, Bo voelt zich niet meer zo veilig en Beer gaat zelfs stinken naar de vuile was. En dat is pas het begin. Na een tijdje raakt Bo zijn Beer helemaal kwijt...

Vele jaren later is Bo vastbesloten om zijn Beer terug te vinden. Hij krijgt hiervoor hulp uit onverwachte hoek en ontdekt dat hij zeker niet de enige is die zijn knuffel is kwijtgeraakt.

Dit therapeutische prentenboek is geschreven om als ouders en kinderen in gesprek te gaan over het trauma dat de ouder doorgemaakt heeft. Wanneer een trauma, zoals een misbruikverleden, na vele jaren onder ogen wordt gezien raakt dit proces het hele gezin.

De kinderen merken dat er iets is... maar wat is er nou gebeurd? Waarom heeft papa of mama het zo moeilijk? Waarom zijn de familieverhoudingen opeens zo gespannen?

Het verhaal van Bo geeft herkenning en erkenning in diverse situaties. Door de vele lagen in het verhaal is dit boek zeer geschikt om met kinderen in gesprek te gaan tot de diepte die zij op dat moment aankunnen.

**ISBN:**

9789085603696

**Auteur:**

Evelien Groen

**Prijs:**

€ 22,50

**Meer info:**[swpbook.com/2709](https://swpbook.com/2709)