

Een hart vol verhalen

Voorleesboek voor ouderen Met illustraties van Laura Boomsma

Een hart vol verhalen biedt twaalf sfeervolle, toegankelijke verhalen voor wie niet meer zelfstandig leest. De gebeurtenissen en personages zijn herkenbaar voor veel ouderen. Zeker voor hen die de periode 1920-1950 zelf meemaakten. De verhalen brengen de sfeer van toen opnieuw tot leven.

Mantelzorgers, vakkrachten en vrijwilligers uit de zorg kunnen de verhalen voorlezen. Door het napraten over de verhalen komen voorlezers opnieuw met hun luisteraars in contact. Ook onderling raken de luisteraars bijna vanzelf in gesprek over hun leven. Verhalenvertellers kunnen door gebruik van hun lichaamstaal de verhalen nog verduidelijken en verlevendigen. Bij ieder verhaal is een heldere, warme illustratie opgenomen die nauw aansluit bij de tekst. De illustraties zijn, ook op zich, het bekijken en bespreken waard.

Desirée van Keulen heeft jarenlang gewerkt als activiteitenbegeleider en verhalenverteller. Zij verzorgt workshops over het voorlezen van verhalen aan mensen met dementie.

Recensies

"Een gat in de markt: een voorleesboek voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen lezen. 'Een hart vol verhalen' van Desirée van Keulen bevat twaalf verhalen waarin de sfeer van vroeger herleeft: het boerenleven, de soberheid, de eenvoud. Hebben we eigenlijk niet veel méér van die boeken nodig?"
- Uit een recensie van Plus 5 (2011): **Voorlezen over vroeger**

**ISBN:**

9789088501647

Auteur:

Desirée van Keulen

Prijs:

€ 20,95

Meer info:swpbook.com/1366