

Ik leg het je nog één keer uit!

Om en nabij de honderd verhalen over leren en leven

Verhalen van toen en nu.
En van de wieg tot het graf.
Over leren en beleren, snappen en gesnapt worden.
Spijbelen en twijfelen.
Soms waargebeurd, soms echt verzonnen.
Verhalen over klasse in de klas.
Over dromen en daden.
Over onvoldoendes en voldoening.
Teer of truttig, hilarisch of om te huilen, om koud van te worden of juist hartverwarmend.
Verhalen raken onze ziel en weten waar het in het leven om draait.
Ze vertolken wijsheid en verbeelden kennis.
Alles is vergankelijk, verhalen zijn blijvers.

Willem de Vos (1958) verzamelt, vertaalt, bewerkt en schrijft verhalen met een moraal over alle mogelijke levensthema's. Hij werkte een kwart eeuw in het onderwijs, als leraar, rector, directievoorzitter en interim-directeur. Als trainer, coach en adviseur in de publieke sector gebruikt hij de verhalen iedere dag

In dezelfde serie zijn de volgende titels verschenen:

En morgen gezond weer op

Ik bedoel maar!

In naam der wet!

Ik leg het je nog een keer uit!

Veel personeel gewenst

Daar zijn (geen) woorden voor

Ja baas!

**ISBN:**

9789088505287

Auteur:

Willem de Vos

Meer info:swpbook.com/1759