

Tao Teh King

Tao te ching

De Tao Teh King is een reeks meditaties over de mysterieuze aard van de Tao - de Weg, het Licht, de Bron van al het bestaan. Volgens Lao Tzu (een naam die 'de oude meester' betekent) is de Tao te vinden waar we het het minst verwachten - niet in de sterken maar in de zwakken; niet in spraak maar in stilte; niet in doen maar in 'niet-doen'.

In de Tao Teh King maakt Lao Tzu de lezer deelgenoot van zijn denken over mens en natuur, wijsheid en onwijsheid, innerlijke vrede en onvrede, afhankelijkheid en onafhankelijkheid. Al meer dan vijftwintig eeuwen putten mensen kracht en inspiratie uit de 81 bespiegelingen van dit Oudchinese wijsgerige traktaat.

Enkele voorbeeldpassages:

IX

Tot het uiterste gaan is nooit een goede zaak, want als je een mes te scherp slijpt, wordt het sneller bot.

Als je te veel rijkdom oppot, kun je er zeker van zijn dat je aangevallen wordt.

Als je trots en arrogant wordt vanwege het geluk dat je hebt, dan zul je vanzelf vijanden krijgen die je jaloers verachten.

De weg naar succes is deze: als men bereikt heeft wat men zichzelf heeft voorgenomen, moet men tevreden zijn.

XII

Als onze belangstelling uitgaat naar de grote verscheidenheid aan kleuren, dan ziet het oog niet meer het ding dat gekleurd is. Aandacht voor de vele verschillen tussen tonen leidt het oor af van de muziek.

Verlangen naar het genot van verschillende smaken leidt de honger weg van voedsel dat werkelijk voedzaam is.

Buitensporige aandrang om alle mogelijke dingen na te jagen brengt de geest tot waanzinnige opwindning.



ISBN:

9789085603924

Auteur:

Lao Tzu

Prijs:

€ 19,95

Meer info:

swpbook.com/2714